

SAMEN ÉÉN

Februari - Maart

April

2023



Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Hier dan het eerste kerkkrantje in 2023.

We kunnen terugkijken op hele fijne diensten samen. Kerst en oud en Nieuw. Bevestigingsdienst scriba en daarna samen eten en natuurlijk de hulding van onze organisten. Fijn dat dit weer allemaal kan, dat we dat samen kunnen vieren in ons kerkje in de Weite. En al zeg ik zelf: fijn dat wij dit met 'onze' eigen voorganger kunnen doen.

Ook in het nieuwe jaar gaan we er weer samen iets van maken en daar leest u dus weer van alles over in Samen Eén.

Vriendelijke groeten

Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Zegen

We hebben de jaarwisseling weer achter de rug en er zijn al weer een aantal weken voorbijgevlogen.

Voor velen van ons is de jaarwisseling de kans om een frisse nieuwe start te maken. We laten het oude achter ons en beginnen met een schone lei. We maken goede voornemens of we trekken een streep onder het verleden en laten het afgelopen jaar opgelucht achter ons. We slaan een bladzijde om. Natuurlijk is 1 januari gewoon een dag als alle andere. De tijd stroomt gewoon door. En toch heeft Nieuw jaar ook iets magisch: alsof de tijd weer voor ons ligt als een onbeschreven blad, alsof er nieuwe kansen op ons wachten. Het is heel heilzaam om op deze manier moed te vatten en met opgeheven hoofd de toekomst in te gaan.

Daarbij houden we ons ook vast aan de positieve tekenen in de wereld om ons heen. Er zijn, behalve de dingen die ons somber stemmen, ook veel dingen waaruit we kracht en moed putten. Er zijn veel mensen die ons vervullen met vertrouwen en optimisme: de idealisten die onvermoeibaar werken aan een betere wereld, de toegewijde mantelzorgers en vrijwilligers en de leiders die de samenleving op koers proberen te houden. Daarnaast herinneren pasgeboren en jonge kinderen ons eraan dat er een ongerepte toekomst voor ons ligt.

Het eerste wat we vragen bij de geboorte van een kind is: "Hoe heet hij/ zij?". De naam, juist met je naam maak je je levensverhaal. We zeggen: "Dat is nou typisch iets voor Henk hè, dat zou Annemarie nooit doen".

We dragen een naam, een *eigennaam* en met die naam zijn we wie we zijn. Onze naam is met onze persoon vervlochten.

We letten eigenlijk niet zo op het belang van die *eigennaam*, maar in de tijd van het O.T. en N.T. was dat voor de mensen een uitgemaakte zaak. Hun naam en hun wezen vielen als het ware samen.

Je kon vragen: wie bent u, maar je kon net zo goed vragen: **hoe heet u?** Dat was eigenlijk hetzelfde. Want als je je naam zei dan liet je je kennen. Dan gaf je als het ware je wezen prijs, omdat de naam en het wezen van jezelf zo met elkaar vervlochten zijn.

Mozes vroeg op een gegeven moment, toen het er op aankwam in zijn leven aan God: hoe is uw naam? Anders gezegd: wie bent U eigenlijk. Laat U zich toch eens kennen. En dan noemt God zijn naam. En daarmee geeft God dus zijn visitekaartje en op dat kaartje staat: Here. Mijn naam is Here, en de naam Here betekent nog altijd: Ik ben er!

Dat "Ik ben er" valt dus samen met Gods wezen. Zo is Hij. Hij is zoals Hij heet. Om zo te zeggen: God is er, want zo is zijn naam. En zijn naam is zo, want Hij is er. Om te zijn, zoals Hij heet.

In de zegen uit Numeri 6 staat drie keer "Heer". Drie keer "Ik ben er". Drie is het getal van de volkomenheid. Er hoeft niets meer bij. "Ik ben er". met die naam moeten de mensen gezegend worden. Nu moeten we goed weten, dat die zegen een gebeuren is. Er worden woorden gesproken maar dat zijn niet zomaar woorden, want er **ontstaat** iets. Het zijn scheppingswoorden. Er gebeurt wat. Want God zegt, als Hij het over de zegen heeft: Zo zullen zij mijn naam- en ik heet "Ik ben er" en dat is mijn wezen- op de Israëlieten leggen.

Door de woorden van de zegen krijgen we de naam opgelegd. Als gemeente. Ieder persoonlijk. En zo wordt door de zegen de verbinding die er is tussen de "Ik ben er" en de mens bevestigd, bezegeld, bekrachtigd. **Er gebeurt wat!** En dat gebeuren aan het einde van elke kerkdienst kunnen we in ieder geval meenemen naar huis.

Het is maar goed dat de zegen aan het eind van de dienst wordt uitgesproken, want zo heeft God toch nog het laatste woord. En met dat laatste woord daar kun je wat mee! We gaan de toekomst in met opgeheven hoofd en een rechte rug.

Weet u wat me dan opvalt. Dat er nog altijd zoveel mensen zijn, die als de zegen wordt opgelegd, hun ogen er voor sluiten. Voor u en voor jou: Heil en zegen voor 2023.

En uiteraard een warme groet voor u en jou!

Klaas Meijer



kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
5 febr Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA werelddiaconaat Plan Int.
12 febr.	11.00	Ds. W. van der Griend Musselkanaal	Kerk KIA Noodhulp
19 febr. Koffie	09.30	Mevr. F. Groenbroek Veelerveen	Kerk Stichting op kloet'n
26 febr.	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Zending
5 maart	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Zending Plan Int.
8 maart Biddag	19.00	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Werelddiaconaat
12 maart Koffie	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk Binnenl. Diaconaat
19 maart	09.30	Ds. D. Wams Sellingen	Kerk PKN Missionair werk
26 maart Koffie	09.30	Dhr. B. Broers	Kerk KIA Werelddiaconaat

datum	tijd	voorganger	collecten
2 april Koffie	09.30	Dhr. S. Orsel Vlagtwedde	Kerk PKN Kinderen en jongeren Plan Int.
6 april Witte Donderdag+HA	19.00	Ds. K. Meijer Stadskanaal	
7 april Goede Vrijdag	19.00	Ds. K. Meier Stadskanaal	
8 april Stille Zaterdag	21.00	Ds. K. Meijer Stadskanaal	
9 april 1e Paasdag	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Werelddiaconaat
16 april	11.00	Ds. G.J. Weessiens Siddeburen	Kerk Stichting op kloet'n
23 april Koffie	09.30	Ds. M. Montagne Almelo	Kerk Rode Kruis
30 april	09.30	Mevr. A. Drost Bourtange	Kerk Artsen zonder grenzen
7 mei Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Noodhulp Plan Int.

VRIJWILLIGERS

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
5 febr	Gerrie Koster	Hanneke Boels
12 febr	Sirtje Orsel	Bram Wilts
19 febr	Ludie Boels	Zwaantje Raatjes
26 febr	Hennie Smid	Alie Drost
5 mrt	Foppe-Dirk Bulder	Sirtje Orsel
8 mrt	Gerrit Drost	Gerrie Koster
12 mrt	Bram Wilts	Foppe-Dirk Bulder
19 mrt	Gerrie Koster	Ineke Baarslag
26 mrt	Ludie Boels	Harmien Bruining
2 april	Sirtje Orsel	Hanneke Boels
6 april	Hennie Smid	Bram Wilts
7 april	Foppe-Dirk Bulder	Zwaantje Raatjes
8 april	Gerrit Drost	Alie Drost
9 april	Bram Wilts	Sirtje Orsel
16 april	Ludie Boels	Gerrie Koster
23 april	Gerrie Koster	Foppe-Dirk Bulder
30 april	Sirtje Orsel	Ineke Baarslag
7 mei	Hennie Smid	Harmien Bruining
14 mei	Foppe-Dirk Bulder	Hanneke Boels



Kun je niet dan graag
even onderling ruilen.



Van de Kerkenraad

En alweer een nieuw jaar ! We blikken nog even terug: Dominee Meijer had als thema op eerste Kerstdag: Kerstfeest in crisistijd. We hoorden van crisissen op vele terreinen in ons leven. (Trouwens we mogen zowel spreken over **crises en crisissen** als meervoud van het woord crisis).

Een crisis kan betekenen: een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt. Ds Meijer sprak over de klimaatcrisis, stikstofcrisis, coronacrisis, energiecrisis etc.

Oorspronkelijk betekende het woord crisis: onderscheiden, beslissen . Zo gezien is een crisis een moment van de waarheid, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst. (in het verleden was bij ernstige ziekte en de toen nog gebrekkige medische mogelijkheden, bijvoorbeeld bij een longontsteking, de **crisis** het moment waarop de koorts, meestal in de nacht, een hoogtepunt bereikte en het de vraag was of de patiënt de ochtend wel zou halen).

En nu terug naar onze pg Vlagtwedde: is hier sprake van een crisis? Ik dacht van niet:

Want:

1. We hebben een mooie, vernieuwde website waar we nu ook de Samen Een kunnen lezen ! Prachtig! (www.pknvlagtwedde.nl)

2. We hebben weer een voltallige kerkenraad: alle functies zijn weer vervuld en we hopen er samen met de gemeente een mooi seizoen van te maken!
3. We hebben een Rijksmonumentaal orgel in de kerk waarbij we elke zondag naar hartelust mee mogen zingen onder deskundige begeleiding van Lude, Stoffer en Peter.
4. We hebben een actieve Commissie van Beheer / college van kerkrentmeesters die het onderhoud aan de gebouwen nauwlettend in de gaten houdt (en meteen maatregelen neemt bij ernstige hoosbuien). Ook activeert men de gemeenteleden met zwaar materiaal, verkwast en bladhard.....
5. We hebben een pastoraal medewerker die het komend jaar met veel plezier (en dat is wederzijds) veelvuldig in ons midden zal zijn !
6. We hebben vele, vele vrijwilligers die allerhande taken op zich nemen: van verkeer regelaar tot gastvrouw/gastheer, bloemenbezorgers, musici, preekregelaar, bijbeluurtje medewerkers, vrijwilligers die de verwarming regelen en koffie en thee klaarzetten, liturgisch bloemschikster, typist en redactie en bezorging van Samen Een, leden-administratie medewerker en niet te vergeten het Pastoraal Team: de vrijwilligers die telkens weer op bezoek gaan bij onze gemeenteleden om het contact levend te houden en te luisteren.....

Kortom:

We mogen vol vertrouwen het komend jaar tegemoet gaan want we zetten samen onze schouders er weer onder!

In de vergadering van de kerkenraad op 19 december j.l. hebben we uitvoerig stilgestaan bij enkele praktische onderwerpen die ter tafel kwamen:

- a. Nadat Christiaan Dekker, diaconaal consulent oost Groningen, eerst de kerkenraad en daarna op de gemeente avond ons iets vertelde over het armoede vraagstuk in onze regio stelden we als kerkenraad onszelf de vraag: hoe kunnen wij hieraan een bijdrage leveren? Dit zou op 3 manieren kunnen: in de eerste plaats zouden we zo nu en dan een collecte kunnen gaan houden voor de Stichting Op de Kloet'n komen, Ingrid van der West heeft inmiddels het collecterooster aangepast. (Over de Stichting staat een artikel elders in Samen Een) en ten tweede zouden we aan de gemeente kunnen vragen of er iemand geïnteresseerd is in het werk van Schuldhulpmaatje Westerwolde (zie artikel elders in Samen Een) en ten derde zal er iemand van de kerkenraad de vergadering van de Stichting bijwonen (en anders zullen notulen opgestuurd worden naar ons) zodat we op de hoogte blijven van het werk van de Stichting.
 - b. De voedselbank Stadswolde: een samenvoeging van Stadskaanaal en Westerwolde. Als kerk willen we ook daar graag een steentje aan bijdragen zoals we in het verleden wel gedaan hebben door het verzamelen van etenswaren. Janny en Sirtje Orsel overleggen met de organisatie van de voedselbank over het hoe en wat. (Zie elders in Samen één)
- Ingrid van der West heeft het collecterooster aangepast zodat ook voor de Voedselbank enkele keren per jaar geïncollecteerd wordt.

Bloemen wegbrengen

5 febr.	Ada Koskamp Bram Wilts Ingrid van der West 2x
12 febr.	Harmien Bruining
19 febr.	Hennie Smid
26 febr.	Zwaantje Slim
5 maart	Zwaantje Raatjes
12 maart	Ada Koskamp
19 maart	Bram Wilts
26 maart	Ingrid van der West
2 april	Zwaantje Raatjes Zwaantje Slim
9 april	Ingrid van der West
16 april	Ludie Boels
23 april	Bram Wilts Hennie Smid
30 april	Harmien Bruining



Voedselbank Stadswolde

De voedselbank Stadswolde is op 1 oktober 2022 opgericht. Het is voor de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal.

Ze zorgen ervoor dat er één keer per week circa 180 voedselpakketten worden samengesteld en aangeboden. Zij willen met hun aanpak een bijdrage leveren om de allerarmsten in onze twee gemeentes te helpen

Wij hebben contact gehad met de voedselbank. Ze hebben vooral belang bij houdbare producten. Rijst, Pasta, Pastasauzen, Soep in blik, Groenten in blik of glas, Houdbare Zuivel, Broodbeleg in pot of blik, Bak en braadproducten. Ook koffie, thee en suiker zijn welkom. En wasmiddelen, die komen pas in het pakket als ze daar voor ieder huishouden 1 voor hebben.

Nu willen wij graag elke 1e zondag van de maand producten inzamelen. te beginnen op 5 maart. Er staat dan een krat voor in de kerk en daar kan u het indoen en wij zorgen dat het bij de voedselbank komt.

Als u deze zondag niet aanwezig bent in de kerk maar wel producten wil doneren dan mag u ze natuurlijk altijd bij ons thuis afgeven.

Dus elke 1e zondag van de maand.

Sirtje en Janny



Bijbeluurtje



Datum werkers	Voorganger	Mede-
2 febr	Mevr. H. Begeman	
9 febr	Mevr. K. Kuper	
16 febr	Ds. Hoogstede	
23 febr	Mevr. F. Groenbroek	mevr. Raatjes, Koskamp, Greven
2 mrt	Mevr. J. de Vries	
9 mrt	Dhr. A. Wolfs	
16 mrt	Mevr. G. Veldhuis	
23 mrt	Ds. Hoogstede	
30 mrt	Mevr. H. Begeman	
6 april	Mevr. K. Kuper	
13 april	Mevr. J. de Vries	
20 april	Mevr. A. Veneman	mevr. G en C Bulder, Z. Slim
27 april	Mevr. H. Begeman	
4 mei	Dhr. A. Wolfs	
11 mei	Mevr. G. Veldhuis	
18 mei	hemelvaartsdag	
25 mei	Mevr. K. Kuper	

Bedankt voor het mooie kerststukje dat wij mochten ontvangen.

Fam. Oosterveld, Schoolstraat

Jarigen 70 +



2 febr	Dhr. J. Speelman
3 febr	Mevr. M. Volders-Broesder
3 febr	Mevr. H. Boels-Folkers
7 febr	Dhr. F.J. Pothoff
1 maart	Dhr. B. Wilts
18 maart	Dhr. L. Boels
26 maart	Mev r. J. Smid - Meulman
1 april	Dhr. W. Oosterveld (schoolstraat)
1 april	Mevr. R. Westers-Beute
9 april	Mevr. T. Pothoff-Eefsting
19 april	Dhr. K. Meijer
24 april	Mevr. J. Oosterveld-Bessebinders
26 april	Mevr. Z. Raatjes-Mulder
27 april	Mevr. Z. Slim-Vrolijk

Allereerst bedankt voor de mooie bloemen.
Verder iedereen bedankt voor alle aandacht,
kaartjes en telefoontjes voor en na mijn operatie.

Ook namens mijn man iedereen bedankt.

Zwaantje Raatjes.

Stichting Op de kloet'n kom' start Schuld- HulpMaatje Westerwolde



Op de kloet'n kom'

Op 1 oktober 2022 is stichting Op de kloet'n kom' met het project SchuldHulpMaatje in de gemeente Westerwolde gestart. SchuldHulpMaatje is een initiatief van diverse kerken in de gemeente Westerwolde om op een laagdrempelige manier schuldhulp te verlenen door middel van maatjes.

Maatjes zijn professioneel opgeleide vrijwilligers die naast de hulpvrager gaan staan om samen tot een oplossing te komen. De hulp van het maatje neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening, maar is aanvullend.

Vanwege stress of onkunde zijn veel mensen niet in staat hun problemen op eigen kracht op te lossen. Maar een maatje neemt het nooit over. Een maatje helpt. Ook leert het maatje hoe je schuldenvrij kunt blijven. Want niet de hoogte van het inkomen bepaalt of iemand het financieel redt. Wel of hij geleerd heeft zijn budget te beheren en bereid is om waar nodig gedrag te veranderen.

Op dit moment zijn er 2 volledig opgeleide maatjes die elke tussen 2 en 6 mensen kunnen begeleiden 6 andere maatjes zijn in opleiding. Nieuwe maatjes zijn altijd welkom!

Voor het aanvragen van hulp of als u interesse heeft om opgeleid en daarna ingezet te worden als maatje kunt u zich aanmelden bij een van de coördinatoren, Ans Nobbe-Tolk (ans.nobbe@westerwolde.schuldhulpmaatje.nl) of Deborah Wolfs-Fontijn (deborah.fontijn@westerwolde.schuldhulpmaatje.nl) of via de website shmwestervolde.nl

Op de kloet'n kom'

Over Schuldhulpmaatje

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Jaarlijks krijgen meer dan tienduizend mensen persoonlijke hulp van ruim tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio's in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl waar SchuldHulpMaatje actief is.

Voor meer informatie: René Weishaupt penningmeester@opdekloetnkom.nl



Bedankje

Naar aanleiding van ons jubileum willen wij iedereen bedanken, voor de mooie zondag aan ons gegeven.

Het was voor ons beiden een complete verrassing, dat we gehuldigd werden voor het aantal jaren dat we het orgel hebben gespeeld.

Dat laatste willen we even benadrukken, we zijn nog lang niet uitgespeeld.

En willen de diensten zo lang we kunnen, blijven spelen op het orgel.

Een compliment aan de gemeente is ook op zijn plaats.

We hebben in onze gemeente veel goede zangers, en samen kunnen we God loven en prijzen.

De maker van de recensie en de fotograaf de kerkeraad en com.v.beheer, en de gemeente, jullie hebben er voor ons een onvergetelijke dag van gemaakt.

Namens Stoffer en mij (Ludie), heel hartelijk bedankt.



Opbrengst Collecten

24-07-2022	Kerk 65,00	Artsen zonder grenzen	46,20
07-08-2022	Kerk 38,70	Eduakans	43,70
		Plan Int.	31,00
21-08-2022	Kerk 60,70	Stichting Inlia	50,00
04-09-2022	Kerk 54,95	KIA Werelddiaconaat	40,05
		Plan Int.	38,20
11-09-2022	Kerk 47,85	PKN Jong Protestant	31,70
18-09-2022	Kerk 27,15	KIA Zending	27,10
25-09-2022	Kerk 110,00	Girls First	164,60
02-10-2022	Kerk 31,40	Stichting Inlia	70,30
		Plan Int.	38,65
09-10-2022	Kerk 49,95	PKN Missionair werk	45,00
16-10-2022	Kerk 32,90	KIA Zending	19,45
23-10-2022	Kerk 67,20	Reg. Diac. Fonds	49,00
30-10-2022	Kerk 48,60	Ziekenhuispastoraat	51,30
02-11-2022	Kerk 75,00	Werelddiaconaat	50,70
06-11-2022	Kerk 21,40	KIA Zending	22,15
		Plan Int.	18,30
13-11-2022	Kerk 57,80	KIA Zending	54,35
20-11-2022	Kerk 72,60	PKN Pastoraat	56,35
27-11-2022	Kerk 57,20	KIA Werelddiaconaat	54,60
04-12-2022	Kerk 55,00	KIA Werelddiaconaat	45,70
		Plan Int.	36,70
11-12-2022	Kerk 67,60	KIA Binnenl. Diaconaat	46,90
18-12-2022	Kerk 67,17	PKN Jong Protestant	51,30
25-12-2022	Kerk 93,80	KIA Kinderen in de knel	78,00



Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats
Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

2023		
27 febr	19.30	Pastoraal Team
6 maart	20.00	Kerkenraad
1 mei	20.00	Kerkenraad
26 juni	20.00	Kerkenraad

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**—er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.

www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

16 april 2023

Via e-mail of geschreven of
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
13. Kerkrentmeesters en Mutaties
14. Bloemen wegbrengen
15. Voedselbank Stadswolde
16. Bijbeluurtje
17. Jarigen 70+
18. Stichting op kloetn kom
20. Bedankje organisten
21. Opbrengst collecten
22. Agenda

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde"
kunt u in de even weken uiterlijk op
Zaterdag voor 19.00 uur
inleveren bij Janny
deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

Hoor!

Vroeg ik mijn denken
of God wel bestond -
kreeg ik tot antwoord
alleen een niet-weten

Vroeg ik mijn voeten
zo lang al op pad -
wisten zij enkel
van kuilen en stenen

Vroeg ik mijn handen:
wat is er rondom -
wisten zij enkel
van grijpen in leegte

Vroeg ik mijn ogen
op wacht aan hun deur -
wisten zij enkel:
het licht is geweken

Vroeg ik mijn oren -
eindelijk gehoor
weet ik verwonderd:
daar is Hij, hoor: spreken.

Gedicht uit de bundel Hoor hoe ongehoord. Van Inge Lievaar